

Vertrouwenspersoonbeleid

Stichting Het komt goed helpt met de inzet van hun vrijwilligers aan een prettige omgeving, en een beter leven, voor mensen die onder de armoedegrens leven.

De Stichting helpt mensen van verschillende afkomsten, en met verschillende waarden en normen, aan een prettige omgeving waarin ze geaccepteerd worden en waar ze zich verder kunnen ontplooiën.



Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor bijvoorbeeld vrijwilligers, trainers en gasten met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen eventueel door naar geschikte hulp.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun organisatie om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwenscontactpersoon Buurthuis De Brink:

Bas Bijvank

T: 06 1373 2328

Mijn naam is Bas Bijvank. Ik ben 33 jaar oud, en woon met twee konijnen Ron en Cristel, in Breda. Ik werk inmiddels een jaar met plezier als vrijwilliger voor Stichting Het komt goed en zet me bij buurthuis de Brink in, daar waar ik wat kan betekenen. Ik woon inmiddels 5 jaar in Breda. Vanuit m'n werkervaring als stuurman en later als project engineer, help ik bij de Stichting met het opzetten van de organisatie, ben ik er voor de jongeren, en help ik bijvoorbeeld met opruimen en het opzetten van de zaal.

Mijn hobby's zijn muziek spelen, en ik doe graag aan vechtsport.

U kunt terecht bij mij wanneer u vragen heeft of iets heeft meegemaakt in het buurthuis waardoor u met iets zit en niet weet hoe hiermee om te gaan. Ik kan een luisterend oor bieden, of mogelijk ondersteunen bij verder te nemen stappen. Uw informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met anderen, dus aarzel niet en bel mij dan help ik u graag verder!

Bas

Kim Wentzel

T: 06 4639 8109

Hoi!

Ik zal me even voorstellen, ik ben Kim Wentzel, voorzitter van Stichting Het Komt Goed en vertrouwenspersoon voor de stichting. Ik woon nu zo'n 10 jaar in het mooie Breda en woon samen met mijn partner en 2 kids en mijn hondje Boedha! Ik zit nu zo'n 10 jaar bij de stichting en sinds 4 jaar hebben we een eigen locatie, als in buurthuis de Brink in de Heuvel. Ik geef zelf les in Djembe en kook graag bij de stichting.

U kunt bij mij terecht als je met vragen zit of als je even iets kwijt wil, wat hoog zit bij je, of gewoon even voor een praatje, we gaan samen zoeken naar een oplossing of het vinden van de juiste weg of gewoon alleen om je ei even kwijt te kunnen, alles wat er wordt besproken is natuurlijk strikt vertrouwelijk en blijft tussen U en mij. Je kunt altijd binnenlopen bij De Brink of je kunt me bellen op bovenstaand nummer!

Kim